



MARTINUS



Oud-Katholieke nieuwsbrief voor Noord-Nederland

Van het kerkbestuur

NIEUWJAARSGROET van de voorzitter.

Beste parochianen, gastleden en belangstellenden,

Gelukkig Nieuwjaar, ieder jaar weer de wens voor onze medemens.

Terugkijkend naar het oude jaar is het voor de meesten van ons een gewoonte om te zien wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. Positieve en negatieve gebeurtenissen komen voorbij. Wat is er goed gedaan en wat hebben we nagelaten of hadden we beter anders kunnen doen en wat hebben we hier van geleerd.

In onze parochie is veel gebeurd het afgelopen jaar. Vooral het overlijden en het afscheid nemen van onze jonge kerkmeester Henny van 't Slot, heeft diepe sporen nagelaten. Zeker in het bestuur wordt zij erg gemist.

Verder hebben er nog een aantal ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden zoals: de renovatie van het kerkgebouw in Engelbert, waardoor we moesten uitwijken naar Middelbert. Dit kerkgebouw bleek echter niet geschikt voor onze vieringen en daarom werd besloten ondanks wat ongemakken, tijdelijk naar onze toekomstige kerkplek uit te wijken aan de Witte de Withstraat in Groningen. Na een aantal maanden zijn we inmiddels al weer een tijd terug in Engelbert waar we onze vieringen tot na de verbouwing van de kerk zullen houden.

In Friesland heeft de emotionele verhuizing van Jorwert naar Leeuwarden plaatsgevonden. Het eerste deel van de viering vond plaats in Jorwert waarna de parochianen in een indrukwekkende processie naar het nieuwe kerkgebouw zijn gelopen om daar het eucharistische deel voort te zetten. Na de viering werd door de Lutherse kerkenraad symbolisch een grote sleutel overhandigd aan onze 'koster' Pieter. Dit proces werd in zekere zin afgesloten met een bijzondere viering op 22 december in Leeuwarden waarin bisschop Joris celebrant was.

In november heeft de bisschop in een speciale bijeenkomst in Engelbert, ondersteund door de architect en pastor Victor, de plannen van de verbouwing en de liturgische inrichting van de nieuwe toekomstige kerkplek in Groningen uitgelegd aan de parochianen.

Natuurlijk mogen we ook niet vergeten de succesvolle parochiedag; de drukbezochte fancy-fair; de Agapè-maaltijd in Advent en de prettige gespreksgroep avonden van het afgelopen jaar. Verder hebben we in december nog het driejaarlijkse werkbezoek van de bisschop gehad. Het jaar werd, voor de derde maal op rij, afgesloten met een weer zeer geslaagde en druk bezochte Kerstnachtmis in Oosterwolde.



Kerstnachtviering Oosterwolde

(foto: Adrie Paasen)

Het is fijn te ontdekken dat we een actieve parochie zijn die groeiend is. Het bestuur gaat er van uit dat dit zich op de nieuwe kerkplekken in Leeuwarden en straks ook in Groningen zal voortzetten.

Wel gaat onze zorg uit naar de financiële positie van de parochie en de bezetting van het kerkbestuur, er is plaats voor twee nieuwe kerkmeesters. Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor de steun en inzet in het afgelopen jaar.

Het bestuur wenst u allen Gods zegen en een gezond 2013,

Hans Vermeulen
Voorzitter

Vieringen Groningen-Engelbert

Zondag 13 januari 2013	11.00 uur
Eucharistieviering (en toetreding)	
Zondag 27 januari 2013	11.00 uur
Eucharistieviering	

Vieringen Friesland in Leeuwarden

Zaterdag 12 januari 2013	19.00 uur
Eucharistieviering	
Zaterdag 26 januari 2013	19.00 uur
Eucharistieviering	

Agenda

Donderdag 10 januari: Vergadering kerkbestuur.
Zondag 27 januari: Vormselgroep.

Zie vooral ook: www.groningen.okkn.nl
www.friesland.okkn.nl

Gespreksgroepen

De **gespreksgroep Groningen** gaat verder met het onderwerp over de plaats van Maria in de Oud-katholieke traditie. Adrie Paasen verzorgt over dat onderwerp een serie lezingen. De volgende avond is gepland op **dinsdag 8 januari** om 19.00 uur bij de **familie Van der Steen te Slochteren**.

De **gespreksgroep Friesland** heeft de eerste bijeenkomst in de Lutherse Kerk gepland voor 14 januari 2013 om 19.30 uur. Theun Frankema zal dan een inleiding en presentatie houden over Kerk der Friezen in Rome en het fenomeen processie.

Nieuwsbrief nieuws: Zoals u ziet heeft het kerkbestuur gedacht dat het een goed idee zou zijn om het uiterlijk van Martinus' Nieuwsbrief eens te veranderen. De mooie plaatjes van St Maarten en onze regio kregen we van pastoor Scheltinga aangereikt. We konden geen geclaimde eigendomsrechten vinden, maar mochten die wel bestaan dan willen dat graag vernemen. En natuurlijk mag u als lezer laten merken wat u van het nieuwe uiterlijk vindt.

Een bijzondere oproep

Op zaterdag 5 januari wordt de jaarlijkse Nieuwjaarsmis in Utrecht gehouden. Tevens wordt dan gevierd dat Aartsbisschop Dr Joris Vercammen dan zijn twaalfenhalf jarig bisschopsjubileum viert. Ter gelegenheid van dat jubileum is door de bisschop een bijzonder fonds geïnitieerd. Het is een fonds dat wil helpen experimenten op het gebied van nieuwe en bestaande geloofsgemeenschappen te financieren. Met name op het punt van honoraria. Hieronder vindt u een kopie van de kaart die ter gelegenheid van dit nieuwe initiatief is gemaakt. Dat het kerkbestuur dit fonds van harte bij u onder de aandacht brengt behoeft geen nader betoog. Gaarne aanbevolen dus.



Het fonds **IMPULS**

De wereld is complex. De verkondiging van het evangelie vraagt creativiteit. De kerk dicht bij de mensen brengen blijft een uitdaging. Oud-katholieken worden aangesproken om kerk en geloof in het midden van de wereld te brengen. Misschien hebben ze zelfs een bijzondere opgave op dat punt. Daarom wil het Collegiaal bestuur graag meer ruimte creëren voor experimenten: nieuwe geloofsgemeenschappen stichten en in het kader van traditionele parochies initiatieven mogelijk maken die de uitstraling vergroten. Dat kan niet zonder mensen die daar ook hun werk van maken: priesters die speciaal voor dit soort van 'experimenteel werk'(gedeeltelijk) vrijgesteld worden. Daarom heeft de kerk behoefte aan een fonds waaruit hun honorarium kan betaald worden. Dat is de opzet van het "impuls fonds": personele bezetting financieren die nodig is om nieuwe gemeenschappen en frisse initiatieven mogelijk te maken. Een zaifonds dus...

Het fonds Impuls is door aartsbisschop Joris Vercammen geïnitieerd ter gelegenheid van zijn twaalfenhalfjarig bisschopsjubileum (de bisschopswijding vond plaats op 1 juli 2000).

Giften kunnen worden overgemaakt op rek. 21.41.90.129 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort met vermelding: Jubileumgift of Impulsfonds.

Secretaris A.R. Mollema
(tvs redactie Martinus' Nieuwsbrief)
Tel: 0512 34 11 16
De Pikstiennen 42
9223NN Houtigehage
E-mail: secretaris@groningen.okkn.nl

Penningmeester Albertha van het Hof
Tel: 0596 54 18 41
Reknr: 3941884 tnv Oud-katholieke Parochie v.d.
H.Martinus van Groningen, enz.
E-mail: penningmeester@groningen.okkn.nl